

# Doorzetter in alles

## HENK BOBBINK 1957-2013

### Gerlof Leistra

Vorig jaar zomer fietste Henk Bobbink met zoon Bruno de loodzware Mont Ventoux in Frankrijk op. Hij had er die dag al een tocht opzitten en zwoegde op zijn rood-zwarte Ridley-fiets naar boven. Elf kilometer voor de top vroeg Bruno of hij even wilde stoppen. Zijn vader reageerde chagrijnig: 'Er wordt niet afgestapt!' Typisch Henk, zegt Bruno (25). 'Als je ergens aan begint, bijt je door.' Vrijdag 2 augustus stond Bobbink opnieuw op de top, maar verongelukte tijdens de afdaling.

Henk Bobbink werd geboren als tweede zoon in een arbeidersgezin in Zutphen. Zijn vaders familie had vroeger een transportbedrijf, maar miste de aansluiting met de nieuwe tijd. Daarna werkte zijn vader in een papierfabriek.

Toen hij klein was, kreeg Henk een hersenvliesontsteking. Volgens de dokter zou het nooit wat worden met 'die jongen'. Henk leerde voor elektriciens op de lts en deed aansluitend mts. Zijn eerste baan was als verkoper op een fabriek voor scheepshulpdieselmotoren. Het bedrijf ging failliet en Henk werd schoonmaker bij de NS. Hij werkte zich op tot spoorwegwachter en machinist en was actief als vakbonds- en stakingsleider. In de avonduren volgde hij de opleiding Personeel en Arbeid. Hij werkte op de personeelsafdeling van de NS en begon toen voor zichzelf als interim-manager.

'Henk had een enorme drang om zichzelf te bewijzen en hield van keihard werken,' zegt zijn vrouw Jantine (50). 'Een krachtige persoonlijkheid die altijd nieuwe dingen wilde ontdekken.' Maar hij was ook een levensgenieter die veel ondernam met Jantine en



Erudiete Henk Bobbink had een enorme drang zichzelf te bewijzen

hun drie kinderen. Hij leerde ze kanoën op de IJssel, bracht ze liefde voor muziek en cultuur bij, maakte met Bruno lange fietstochten en wandelde veel met Jantine.

In 2004 werd Bobbink (hoofd)docent bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een creatieve docent, die altijd klaarstond voor zijn studenten. 'Die belden hem op de gekste momenten. Hij liep zichzelf weleens voorbij,' zegt oudste dochter Lieselotte (27).

Alsof hij het al niet druk genoeg had, wilde Bobbink aan de Rotterdam School of Management promoveren op een proefschrift over kwaliteitsmanagement. In 2008 werd hij op zijn fiets aangereken door een auto, brak zijn schouder en liep zwaar hersenletsel op. In 2011 overleed

zijn oudere broer Ab plotseling na een hartaanval. Toch gaf hij niet op. 'Ik was diep onder de indruk van de manier waarop hij alle tegenslag overwon,' zegt zijn begeleider Frits van Engeldorp Gastelaars (68). 'Hij was intelligent, erudiet en had veel inhoud. Een pietje precies. Toen hij bijna klaar was, maar niet tevreden, veranderde hij van onderwerp en begon opnieuw. Eigenlijk had hij al een sociaal-economisch leerboek geschreven.'

Eind juli, begin augustus stond Bobbink met Jantine op zijn favoriete camping aan de voet van Mont Ventoux. Hij had de berg in één week al twee keer bedwongen en fietste op 2 augustus voor de derde keer naar boven. Vanaf de top stuurde hij Jantine om 19.30 uur een sms'je: 'Ik ben boven, tot straks.' Vlak onder de top botste hij op een recht stuk weg frontaal op een motorrijder en was op slag dood. Henk Bobbink werd 55 jaar.

