

De Griekse Stella Taliou ontmoette haar man Steef Teeuwen toen ze in Rotterdam een opleiding volgde. Nu wonen ze met hun twee dochters in Amsterdam. 

TEKST EVERT DE VOS FOTOGRAFIE HAPÉ SMEELE

‘MINDER BUREAU-CRATISCH’

‘Ik heb inmiddels echt goede vrienden.’ Stella Taliou (43) vindt dat de Nederlandse maatschappij haar gastvrij heeft ontvangen. ‘De eerste paar jaar blijf je een beetje hangen in het wereldje van de expats,’ is haar ervaring. ‘Je gaat met de mensen om die je toevallig tegenkomt. Maar na een jaar of drie, vier kun je bewust voor iemand kiezen. Ik ging veel om met mensen van mijn MBA-opleiding, mijn werk en de familie van mijn man. Zo kom je in contact met verschillende vriendengroepen.’

Dat Stella in Nederland belandde, was puur toeval. ‘Er hing een piepkleine advertentie op het prikbord van de universiteit in Athene,’ vertelt ze. ‘De Rotterdam School of Management wilde in contact komen met hoogopgeleide Grieken.’ Ze werd toegelaten tot de prestigieuze opleiding en ontmoette daar Steef (48). Samen verhuisden ze naar Brussel en vervolgens naar Amsterdam, waar Isabella (12) en Evelina (8) werden geboren. Lange tijd had ze een drukke baan als internationaal consultant, voor haar werk reisde ze de hele wereld rond. Een jaar geleden begon ze haar eigen onderneming: Nicuma. ‘Een verademing is het gebrek aan bureaucratie in Nederland,’ vindt Stella. ‘Of je nu een zaak wilt beginnen of iets voor de kinderen moet regelen. In Griekenland duurt het meestal jaren. Hier gaan dingen lekker soepel.’



PLUSPUNTEN

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT



‘AU PAIR IS ECHT NODIG’



‘O pvoeden doen ouders hier vooral alleen, bij ons wordt de hele familie ingeschakeld.’ Volgens Stella hebben vooral werkende vrouwen daar last van. ‘In Griekenland is het heel gewoon dat oma en opa vaak komen oppassen. Dat moet ook wel, want parttime werk bestaat er niet.’

Steef en Stella werken allebei fulltime en dat is alleen te organiseren met een au pair, vindt ze. Voor haar is dat de gewoonste zaak van de wereld. ‘Mijn moeder was advocaat, mijn vader ingenieur. Ik vond zo’n au pair niet per se leuk, maar ook niet vervelend. Het hoorde er gewoon bij.’ Bijkomend voordeel is dat haar au pair uit Griekenland komt. ‘Zo leren de kinderen met een mijn taal.’

Op de basisschool is het heel gezellig, vindt Stella. ‘Tot groep 8 is het vooral lekker spelen, huiswerk is er niet. In Griekenland moeten kinderen veel harder werken. Want zonder goede cijfers kom je echt niet op de universiteit. Wij oefenen daarom thuis af en toe wat extra, ook al doen ze het goed op school.’

Kinderfeestjes zijn hier een stuk ingewikkelder, is haar ervaring. ‘In Griekenland nodig je gewoon de hele klas uit, inclusief de ouders, en heb je met z’n allen een gezellige avond. Hier doe je iets bijzonders met een select gezelschap. Het is alleen al ingewikkeld wie je wel en niet uitnodigt. Gelukkig kunnen wij kiezen: de ene keer doen we dit soort dingen op z’n Grieks, de andere keer op z’n Nederlands.’

MINPUNTEN