

Woordenwisseling

Elke maand neemt een andere gastcolumnist de pen ter hand voor Santé. Deze maand: **vinoloog Huib Edixhoven.**

VAN BAGGER TOT WIJN



HUIB EDIXHOVEN is oprichter van Vindict.nl (Beste Wijnwebwinkel 2012). Hij schreef de boeken *Dom Pérignon in een rugzak* en *Smaakstof*. Huib voltooide de internationale Diplome Course van de Engelse Wine and Spirits Educational Trust.

Nijmegen, zomer 1981 – Als jongetje van acht word ik door mijn grootvader meegenomen naar zijn wijnkelder. Ik weet: dit is zijn heiligdom. Het voelt dan ook alsof ik de Sixtijnse Kapel betreed aan de hand van God zelf. Het is er donker, vochtig en koel. Op de wijnen ligt een dikke laag stof en terwijl mijn grootvader zorgvuldig zijn flessen selecteert, sta ik stil te genieten.

Nigeria, zomer 2003 – *'Master Huib, master Huib, Alibaba was here!* Monday, de trouwe maar slome kraanmachinist met de immer treurige oogopslag, komt armenzwaaiend op me af gerend. Ik heb hem maar één keer zo hard zien rennen, en dat was toen hij op een dikke slang was gestapt tijdens een sanitaire stop in de mangrove. Zijn broek hangt dit keer gelukkig niet op zijn knieën, maar er is duidelijk iets aan de hand. 'Alibaba' blijkt boef te betekenen, en de boeven hebben een van onze generatorsets gestolen. Nadat ik als Hollands civiel techneut in de wereldse bagger de meest bizarre situaties heb meegemaakt, weet ik dat het tijd is voor een keuze. Hoe verslingerd ik ook mag zijn aan het groteske baggergeweld en hoe gek ik ook ben op de idiotie van de landen waar ik heb gewerkt, dit is niet de plaats om met mijn Eefie onze kinderen op te voeden.

Rotterdam, zomer 2006 – Om mezelf een adempauze te gunnen én om verder te leren, meld ik me aan voor de MBA van de Rotterdam School of Management. Uitdagend, maar ik mis actie en passie. Ik wil niet alleen maar worden afgerekend op een paar getallen onder aan de streep van een balans.

Amsterdam, zomer 2007 – De kogel is door de kerk. Ik ga mijn passie achterna en in mijn kielzog sleep ik mijn oude vriend Toon, de goudsmid, en mijn vriendin Evelijn, de marketeer, mee. We richten Vindict.nl op en wijden ons leven vanaf nu aan het inkopen en verkopen van wijn. Ik heb nooit harder gewerkt dan ik nu doe. Maar het is het waard. Wij leven onze passie en dat is alles waard.

Zomer 2012 – Deze zomer vieren we het eerste lustrum van Vindict. Alweer vijf jaar geleden gingen we naïef en vol goede moed aan de slag. Gelukkig naïef, want dat moet elke starter zijn. Tijdens een MBA-college leerde ik: 'Ondernemen is als een sprong in de afgrond terwijl je op weg naar beneden je vliegtuig bouwt'. Inmiddels hebben we ons vliegtuig gebouwd en vliegen we, een onvergetelijke ervaring. Mijn lieve grootmoeder moest eens weten. Zij gaf 39 jaar geleden het eerste zetje.

19 mei 1973 – Op deze zaterdag in de vorige eeuw dipt mijn bourgondische grootmoeder met een speels, ondeugend lachje haar vinger in haar glas champagne, om deze vervolgens in mijn mond te steken. Op de eerste dag van mijn leven! •